

introductie nieuwe voorzitter van de penningmeester zomerprogramma openstelling kerkje	een bankje voor allen verslag gastvrouwen zomerdiensten welkom Bert v Teeseling
---	--

Het mooie van het kerkje is de metafoor

Sinds november 2016 is Martijn Höfelt voorzitter van de stichting Marie Amelie Dorothea van Reenen, als opvolger van Willem Dutilh . Hoog tijd om nader kennis te maken. Hoewel Martijn 'pas' in 1993 in Bergen is gaan wonen dateert zijn band met dit dorp al van veel langer terug. In 1972 werd zijn huwelijk met een geboren Bergense in het Vredeskerkje ingezegend. Ook voor hun oudste dochter was dit de ideale trouwlocatie. In die zin is het Vredeskerkje altijd voor de familie Höfelt belangrijk geweest en is de binding met Bergen in stand gebleven.

Zijn werk als theoretisch natuurkundige en later in de consumentenelektronica, telecommunicatie en internettechnologie voerde Martijn Höfelt over vrijwel de gehele wereld. Pas na zijn pensioen was er meer ruimte om zich op Bergen en haar omgeving te richten. Als lid van het aloude genootschap Physica in Alkmaar houdt hij een aantal aspecten van zijn vroegere vak nog steeds bij. Samen met zijn vrouw en oude vrienden beoefent hij nog steeds actief de bergsport.

En met twee kinderen die in het buitenland wonen kan Martijn zijn reislust botvieren.

Maar niet alleen de dingen veraf zijn voor Martijn Höfelt van belang. Juist ook de zaken dicht om hem heen, de cultuur, de kunst zijn van grote waarde. Daarom is de familie al geruime tijd betrokken bij de Holland Music Sessions.

De vraag om voorzitter van de MAD stichting te worden sloot goed bij die interesse aan.

Het Vredeskerkje is voor Martijn meer dan een monument dat het om zijn monumentale waarde verdient in stand te worden gehouden. Natuurlijk, dat is het óók.

Maar het mooie van het kerkje is voor hem de metafoor: de belichaming van het optimisme om na de Eerste Wereldoorlog een aantal zaken anders te gaan doen. De wens tot duurzame vrede, de voorzichtig groeiende oecumenische gedachte, het spreekt Martijn nog steeds aan.

Daar zit een grote immateriële waarde in die het kerkje belangrijk maakt.



Dat Kerkje voor allen, dat Vredeskerkje, staat in het hart van Bergen aan Zee. Martijn zou graag willen dat het nog meer dan nu ook in de harten van de bewoners van deze streek zou staan. Niet alleen vanwege de zomerse erediensten en de concerten en andere culturele manifestaties.

Maar juist ook in deze tijd als punt waar mensen elkaar treffen om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken over wezenlijke zaken. Een lezingencyclus rond het thema 'Vrede' zou daarin bijzonder goed passen.

Met een aantal betrekkelijk eenvoudige voorzieningen is het Vredeskerkje nog meer toekomst gericht te maken, het begin is er al. De komende jaren zouden moeten worden benut om door te gaan het kerkje respectvol aan te passen aan de eisen van de moderne tijd.

Maar nog belangrijker is met elkaar na te denken over het versterken van de aantrekkingskracht van het Vredeskerkje op de komende generaties. Want die zullen eens de fakkel moeten overnemen om het gedachtegoed van Marie Amelie Dorothea van Reenen-Völter te koesteren en verder te brengen. Want Bergen en Bergen aan Zee kunnen niet zonder hun Kerkje voor Allen.

Een bankje voor allen

Niet alleen in het kerkje worden regelmatig verbeteringen aangebracht. Op heel korte termijn kunnen bezoekers buiten op een bankje vredig mijmeren over het bijna een eeuw oude Vredeskerkje. Dat kan door een genereus gebaar van Willem Dutilh en Han Maathuis. Bij hun afscheid beloofden zij een 'bankje voor allen' te schenken. Dit bankje is inmiddels gearriveerd en wacht nog op wat afrondend werk om zijn definitieve plaats in te nemen. Nog voor de zomer kunt u het komen proberen, u bent van harte welkom!

Van de penningmeester

Zoals u ongetwijfeld weet, zijn de donaties van u, als Vriend van het Vredeskerkje, van cruciaal belang voor het in stand houden van het kerkje.

In 2016 deden we een beroep op u om dat jaar iets extra's te doneren ten behoeven van verbeteringen van de apparatuur in de kerk.

Tot ons grote plezier hebben vrijwel allen van u daar gehoor aan gegeven.

We zijn in totaal met 237 Vrienden. Deze brachten vorig jaar €12515,- bijeen, hetgeen neerkomt op gemiddeld €53,- per persoon.

We zijn daar als bestuur erg blij mee en we hebben een groot deel van ons lijstje met gewenste verbeteringen kunnen realiseren.

Vaak wordt gevraagd naar de achtergrond van onze Vriendenkring; waar komen onze donateurs zoal vandaan? Welnu:

32% uit Bergen aan Zee, 26% uit Bergen, 38 % elders uit Nederland

4% uit het buitenland.

Van onze 237 Vrienden, maakt slechts een zevental gebruik van de zogenoemde periodieke gift.

Dat vind ik erg jammer, omdat zowel voor ons als stichting als voor u als Vriend, deze vorm van schenken financieel erg aantrekkelijk is.

Op <http://www.vredeskerkje.nl/stichting-vrienden> vindt u nadere informatie over de periodieke gift.

Wist trouwens dat u voor een eenmalige gift van minimaal €500,00 een Vriend voor het leven bent?

Tenslotte wil ik u hartelijk bedanken voor uw Vriendenbijdrage voor dit jaar.

Mocht u uw donatie nog niet overgemaakt hebben, dan wil ik u hierbij graag daar nog even aan helpen herinneren:

Stichting Vrienden van het Vredeskerkje
NL89 ABNA 0615 1779 05

Marien Schrijver ,penningmeester

Welkom Bert van Teeseling

Na het vertrek van Paul Epstein als technische ondersteuner van het Vredeskerkje is met de komst van Bert van Teeseling in zijn opgevallende plaats voorzien. We zijn daar erg blij mee, want er is altijd een behoorlijk aantal kleine klusjes te doen om ons kerkje goed te laten functioneren. Veel succes gewenst Bert en van harte welkom!

Openstelling in de zomer

Het was een heleboel mensen al opgevallend. Zodra de deuren van kerkje open staan komen er eigenlijk altijd wel mensen langs om even binnen te kijken. Afgelopen zomer hebben we daarom in de zomermaanden elke dinsdag open huis gehouden. Dat was een zodanig succes dat we daar dit jaar mee door gaan. In de maanden juli en augustus is elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur iemand aanwezig om bezoekers rond te leiden en vragen te beantwoorden. Ook u bent natuurlijk van harte welkom.

Verslag van de gastvrouwen van het Vredeskerkje

Op dit moment zijn er 14 gastvrouwen die, onbetaald, ervoor zorgen dat alle huwelijken, uitvaarten en ook de zomerdiensten naar tevredenheid van de bezoekers verlopen.

Wat vele gebruikers van het kerkje zeggen:

“We hebben gekozen voor de intimiteit van een kleine kerk waarin iedereen zich prettig voelt, ongeacht het geloof. En wat ontzettend leuk dat jullie zo goed aan onze wensen tegemoet komen”.

Dat vraagt elke keer weer een andere aanpak: zoveel mensen, zoveel wensen. Maar onze groep van gastvrouwen is enthousiast en doet het werk met heel veel plezier.

Vanaf 1 juni 2016 tot 1 juni 2017 hebben er 2 uitvaarten en 21 huwelijken plaatsgevonden. Er waren een paar huwelijksvoltrekkingen met slecht weer (regen en harde wind), maar dat mocht de pret niet drukken. Ook dat hoort bij het trouwen ‘aan zee’.

De zomerdiensten van afgelopen jaar waren ook allemaal goed bezocht. Ook dit jaar vormen Gerry Meijer en Jean Lammerts van Bueren de coördinatie daarvoor .

Tijdens de Nationale Opschoondag heeft een groep van gastvrouwen het kerkje eens flink onder handen genomen. Aan het eind van die middag stond er een hapje en drankje voor al onze 30 vrijwilligers klaar, in een frisse en schone kerk.

Vanaf nu tot zomer 2018 staan er 19 huwelijksvoltrekkingen op de agenda. Wij als gastvrouwen gaan ons best doen om een hechte en langdurige band te smeden tussen de bruidsparen en het Vredeskirkje.

Stella Schrijver,coördinator gastvrouwen.

Cultureel programma

Net als de voorgaande jaren zal ook dit jaar Kunstgetij in de zomermaanden een zeer gevarieerd cultureel programma brengen. In de maanden april en mei zijn al de nodige concerten geweest. Ook hebben we voor de tweede maal op 4 mei een herdenkingsconcert gebracht, dit maal door Marcel Worms en Eleonore Pamijer.

Na de grote successen, drie maal een bomvol kerkje, ook dit jaar een reprise van Sound of Silence (12juli). Verder kunt u Erik Vloeimans verwachten (28 juni), de legendarische drummer Han Bennink (19 juli), om zo maar eens een greep uit het programma te doen. Wilt u precies weten wat er te doen is, kijk dan op onze site: www.vredeskirkje.nl of meldt u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief bij Marien Schrijver, marienschrijver@ziggo.nl.

Zomerdiensten

In het kader van 500 jaar Reformatie 1717 – 2017 hebben de zomerdiensten het thema:

Hier sta ik en ik kan niet anders

Voorgangers zijn:

Zo 02-7 ds. Rob Visser ,Stadspredikant Amsterdam

Zo 09-7 dr. Janneke Stegeman , Theoloog van het jaar 2016

'Apocriefe uitspraken en andere alternatieve feiten' (Handelingen 4: 32 -35, Genesis 2: 4b-9)

Zo 16-7 ds. Ferdinand Borger, Theoloog, theatermaker en programmamaker

Vrijheid zonder vreemdheid bestaat niet' Jesaja 56 : 1 – 8 en 'dagboeken van Adam en Eva' (Mark Twain)

Zo 23-7 ds. Bettie Woord ,PKN pionier in Almere

'Moedig op weg ' (Jesaja 40:18-31)

Zo 30-7 ds. Engele Wijnsma ,Dorpsdominee te Bergen (NK)

Zo 06-8 dr. Ferdinand van Melle, Kerkvader van het Vredeskirkje

'Ooit aangeraakt, altijd aangeraakt?' (Job 23:16)

Zo 13-8 ds. Hanna Smit, Bevlogen emerita te Purmerend

'Onvoorwaardelijk gekozen' (Ruth 1)

Zo 20-8 ds. Joost Röselaers, Predikant & Alg. secr. van de Remonstranten

'Wees dus niet bang, en ga!' (Psalm 139: 1-12, Mattheus 10: 24-31)

Zo 27-8 ds. Hanna van Dorssen, Predikant/Bijbelredacteur

Zo 03-9 Prof.dr.Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament te Tilburg

"Als daar muziek voor is, wil ik het horen (Marie Vasalis)" (Lukas 7,18-35)

Tenslotte

Naar het zich laat aanzien zal het ook dit jaar weer een zomer vol mooie en inspirerende activiteiten worden in ons Vredeskirkje. De besturen van de Vriendenstichting en de stichting MAD kijken er met enthousiasme naar uit. We hopen u daarbij vaak te mogen ontmoeten, het Vredeskirkje kan u echt niet missen.

Een hartelijke groet van uw secretaris,

Joop Bekius