



Stichting Vrienden van het Vredeskerkje
Bergen aan Zee

Vriendennieuws

mei 2016

Een nieuw seizoen!	Een vorstelijk vaarwel
Van de penningmeester	Het 500^e huwelijk
Gastvrouwen gevraagd	Zomermuziek
De laatste loodjes	Zomerdiensten
Tot slot	

Een nieuw seizoen!

Beste Vrienden,

Het badseizoen van Bergen aan Zee is al weer ruim een maand geleden geopend, de eerste zonnige dagen zijn al weer achter de rug. Ook ons Vredeskerkje is na een wat rustiger winterperiode – geen winterslaap maar hoogstens een dutje – weer klaar voor vele mooie bijeenkomsten. Met u allen hopen wij er veel van te gaan maken, we hebben er plannen genoeg voor. Veel mensen hebben ons de afgelopen tijd al weer gevonden, er zijn bruiloften geweest, concerten. Ook onze bijeenkomsten van 4 en 5 mei waren goed bezocht en lijken een traditie te gaan vormen. Yvonne Keuls en Bert van Baar gaven een waardige opmaat aan de landelijke en plaatselijke 4 mei herdenking. En voor veel mensen was het verhaal en het lied van Srdjan Kekanovic over zijn vlucht uit het voormalig Joegoslavië en zijn inburgering in Nederland een bijzondere ervaring.

Maar ook daarvoor hebben we al van veel moois kunnen genieten, met als vaste wintergasten Wim van Bokhorst en Ellen Verburgt. Op onze site kunt u ons hele programma nog een teruglezen.

Een vorstelijk vaarwel

In onze vorige Vriendenbrief stonden we al uitvoerig stil bij het vertrek op 12 december 2015 van José Siebers-Faber als gastvrouw van het Vredeskerkje. In een overvolle kerk en daarna op een drukbezochte receptie hebben veel mensen José bedankt. Naast bijdragen van Ferdinand van Melle en Wim van Bokhorst en Ellen Verburgt was de onverwachte komst van burgemeester Hafkamp van Bergen een grote verrassing voor José. En zij liet het niet alleen bij woorden. Het uitreiken van een Koninklijke Onderscheiding als dank voor al haar diensten was een ware bekroning van de dag. Veel Vrienden gaven gehoor aan onze oproep iets bij te dragen aan een afscheidcadeau, een gift voor de aanschaf van een elektrische fiets.

José schreef naar aanleiding hiervan het volgende dankwoord:

Beste mensen,

Wat is mij een fantastisch afscheid aangeboden, met als hoogtepunt het opspelden van een Koninklijke Onderscheiding door de burgemeester van Bergen.

Het was verrassend, ontroerend, geestig, warm. Ik wil allen die zich voor deze dag ingezet hebben nogmaals van harte bedanken.

Van de gelegenheid maak ik ook graag gebruik om de vele 'Vrienden' die royaal hebben bijgedragen aan mijn afscheidscadeau van harte te bedanken. Inmiddels ben ik de trotse eigenaar van een prachtige elektrische fiets met nu al ruim 200 km op de teller. Het Vredeskerkje is voor mij altijd heel belangrijk geweest. Ik heb mij er altijd met veel plezier voor ingezet. Ook denk ik graag terug aan alle mensen die ik daar heb ontmoet. En ik hoop velen van u nog eens te mogen ontmoeten. Zo maar, onderweg, of bij een van de diensten in de zomer.

*Ik groet u allen heel hartelijk,
José Siebers-Faber*



Van de Penningmeester

2015 was vanwege het voltooiën van de renovatie van de kerk financieel een zwaar jaar voor de beheerstichting MAD. Het werd daardoor ook voor ons als Vrienden een kostbaar jaar.

Maar wat een prachtig kerkgebouw hebben we er voor terug gekregen!

De Vriendenstichting heeft dat jaar bijna **€9500** uitgegeven aan ondersteuning van de beheerstichting MAD en het betalen en aanschaffen van allerlei bijkomende zaken voor het kerkje.

Ons vermogen was op 01/01/2015 **€8327** en liep, ondanks de geweldige financiële steun van onze donateurs, terug tot **€5242** op 31/12/2015.

Zoals we u eerder berichtten, willen we als bestuur graag dat het kerkje ook in de toekomst voldoet aan de steeds hogere eisen die door de gebruikers aan de uitrusting van de kerk gesteld worden. We kunnen ons niet veroorloven doof te zijn voor de vraag naar passende ondersteuning bij huwelijken, rouwplechtigheden en culturele manifestaties. Want door tegemoet te komen aan deze vraag blijft het kerkje inkomsten genereren die het voortbestaan waarborgen.

Onze oproep aan u om, indien mogelijk, dit jaar wat extra te doneren vindt gelukkig bij velen gehoor. Op het moment van dit schrijven heeft 62 procent van de Vrienden de jaarlijkse donatie overgemaakt, waarvan een meerderheid iets extra's heeft betaald.

Ik wil graag diegenen onder u die nog niet hun donatie hebben gedaan, vriendelijk verzoeken dit alsnog te doen.

NL89 ABNA 0615 1779 05, t.n.v. stichting Vrienden van het Vredeskerkje

Het 500^e huwelijk

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand, Mieke Wit-Schiffers, die in de gemeente Bergen al meer dan 1000 burgerlijke huwelijken heeft gesloten maakte, met haar 267^e plechtigheid op deze plek, de 500 in het Vredeskerkje vol. Het 100^e huwelijk werd hier in 2001 gesloten, het 250^e in 2006 en het 400^e in 2011. En nu dan, op 22 april 2016 het 500^e! Een bijzondere gebeurtenis, natuurlijk vooral voor het bruidspaar, maar ook voor het bestuur van de MAD-stichting en voor José Siebers, die voor deze gelegenheid nog een keer als gastvrouw optrad. (bron: Henk Jellema, De Duinstreek)

Gastvrouwen en –heren gevraagd

Zoals uit het voorgaande stukje blijkt weten steeds meer mensen ons kerkje te vinden voor hun huwelijk. En daarnaast maken ook steeds meer mensen gebruik van het Vredeskerkje voor een afscheidsdienst van een overleden familielid. Bij al die bijeenkomsten, en natuurlijk ook bij de zomerdiensten, maken wij dankbaar gebruik van vrijwillige gastvrouwen en gastheren. Door het vertrek van enkelen is er behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Is dit iets voor u, aarzel dan niet, maar meldt u aan bij de coördinator, Stella Schrijver webmasterbaz.nl

Zomermuziek

Vanaf 8 juni organiseert het Vredeskerkje samen met Kunstgetij opnieuw een bijzonder rijke en afwisselende serie zomerconcerten. Elke woensdagavond om 20.00 uur is er tot eind augustus veel te beleven, te zien en te horen. Voor u als Vriend steeds weer een mooie afsluiting van een schitterende zomerdag. De toegangsprijs is €15,- maar Kunstgetij geeft Vrienden van het Vredeskerkje €2,50 reductie. Voor het uitgebreide programma kijkt u op de website, www.Vredeskerkje.nl, maar u kunt ook via de secretaris, j.c.bekius@quicknet.nl, op een de lijst gezet worden voor het maandprogramma. U krijgt dat dan elke maand op de mail.

Ook anderen dan Kunstgetij organiseren soms een concert in ons kerkje, ook dan bent u van harte welkom, alleen is de kortingsregeling niet van toepassing.

De laatste loodjes

De penningmeester schreef het al, na de grote restauratie van 2014 zijn er nog een paar grote wensen die we willen vervullen. Steeds meer mensen willen bij hun huwelijk gebruik maken van audiovisuele hulpmiddelen. Er is een plan om dat mogelijk te maken, waarbij ook door gasten meegenomen muziek gemakkelijk kan worden afgespeeld via een laptop. Bovendien willen we graag een betere belichting van het liturgisch centrum bij concerten. En tot slot vraagt de keuken in de consistoriekamer om een kleine modernisering en het installeren van een koelkastje. We hebben daar een prima plan voor, met volledige instandhouding van het bijzondere karakter van ons kerkje. Met een kleine €8.000,- kunnen we dit allemaal realiseren. Er zijn al enkele grotere giften binnen gekomen, maar uw bijdrage kan net het verschil maken. Vandaar onze oproep om naast of boven uw vaste donatie dit jaar wat extra's te doen. Dan kunnen we na de zomer, bij voorkeur al tijdens de Kunsttiendaagse, hier volop gebruik van maken.

De zomerdiensten

Zoals elk jaar worden er in het Vredeskerkje vanaf eind juni weer 10 oecumenische zomerdiensten gehouden. De aanvang van de diensten is steeds om 10.30 uur, meestal wordt er kort voor aanvang een aantal liederen doorgenomen en geoefend.

Het kleine Godshuis aan Zee is gebouwd voor iedereen met religieuze belangstelling. De insteek van de familie van Reenen, stichters van deze kerk, is dan ook altijd oecumenisch geweest. Die traditie van religieuze vrijplaats is er tot op de dag van vandaag.

Elk jaar nodigen we aansprekende voorgangers uit. Ze zijn heel verschillend, maar staan garant voor openheid en verdieping. De vieringen vormen een serie door een verbindend thema. In 2016 luidt dat: Woestijn: Ramp of Redding? Met dit motief hopen we heden en verleden met elkaar in verband te brengen.

De gastpredikanten zijn:

26 juni	Engele Wijnsma	Huisdominee en predikant te Bergen
03 juli	Ferdinand van Melle	Emeritus huisdominee en predikant te Bergen
10 juli	Stefan Dijkhuizen	Vlootpredikant
17-juli	Wessel Stoker	Hoogleraar Esthetica VU Amsterdam
24-juli	Rudi Oranje	Emeritus predikant en musicalproducer
31-juli	vacature	
07 aug.	Henri Fröhlich	predikant Purmer en vereniging vrijzinnige protestanten
14.aug.	Theresa Takken	pastor ouderenzorg Alkmaar
21 aug.	Juup van Werkhoven	predikant Edam en interim-predikant
28-aug.	Karen Hagg	predikant te Jisp en dichteres

Tot slot

Zoals u uit het bovenstaande kunt afleiden gaan we weer een mooie tijd tegemoet.

Er gaat heel veel gebeuren en wij nodigen u van harte uit om daarbij te zijn.

Ook zijn we al druk bezig met nieuwe plannen voor na de zomer. Zowel op Open Monumentendag, 10 september 2016, als tijdens de Kunsttiendaagse, 14 t/23 oktober 2016, zal het Vredeskerkje open zijn. We hebben Sies Zuyderlandt gevraagd dan dagelijks zijn schilderijen te exposeren. Bovendien zijn er ver gevorderde plannen om een aantal malen om 16.30 een eindemiddagsconcert te geven. Na de zomer hoort u er meer van. Maar wilt u steeds op de hoogte blijven, meldt u aan voor het maandelijks programmaoverzicht. Wij sturen u het graag per mail toe. Ook voor andere vragen of ideeën bent u altijd welkom bij de secretaris,

Joop Bekius, j.c.bekius@quickenet.nl.