



Stichting Vrienden van het Vredeskerkje
Bergen aan Zee

Vriendennieuws

najaar 2018

Inleiding	Dichters in zang en film
Kunst10Daagse	Houtsnede Eric van der Wal
Warme wijn	Van de penningmeester
Sponsors	Vriendenmiddag

Inleiding

Velen van u waren er bij, op die in alle opzichten stralende eerste dag van juli: 's Morgens in een tot de laatste plaats gevuld kerkje met een inspirerende dienst van Ferdinand van Melle en Engele Wijnsma. 100 jaar oud en nog springlevend stond het Vredeskerkje in het midden, als tastbaar resultaat van de ideeën, de droom en de wens van Marie Amalie van Reenen. En 's middags in de Ruïnekerk een jubileumviering die ons nog lang bij zal blijven. Frank van Wijk en Sabine Kirsten zorgden voor de muzikale omlijsting van een prachtig programma.

Centraal stond Marie Amalie van Reenen, tot leven gebracht door haar achterkleindochter Valti Wiebenga-van Reenen. Samen met Wim van Bokhorst nam ze ons mee op de levensreis van Marie Amalie en bracht haar werkelijk dichter bij ons. Joop Bekius gaf een korte geschiedenis van een eeuw



foto Peter Franz

Vredeskerkje en aan het eind van de bijeenkomst konden we de stichteres van het Vredeskerkje niet beter eren dan door het samen zingen van 'haar' Liedje van de Bergenaar. Heel veel dank aan iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt, vooral ook aan onze sponsors, zonder hen was dit niet gelukt.

Nu, na de zomer, gaan we verder met het laatste deel van ons programma.

Nog twee Vredeslezingen, een avond vol gezongen gedichten en niet in de laatste plaats de Kunst10Daagse met 12 Bergense kunstenaars. U kunt nog van vele mooie dingen meegenieten.

Vriendenmiddag

Traditioneel is de eerste zaterdag van de Kunst10Daagse onze Vriendenmiddag. Graag nodigen wij u uit om met ons de opening van de bijzondere tentoonstelling mee te maken. De inloop is om 15.00 uur, het programma begint om 15.30 uur. Veel van de exposerende Bergense kunstenaars zijn aanwezig, dus alle ruimte voor een goed gesprek!

Tot ziens op **zaterdag 20 oktober, 15.00 uur in het Vredeskerkje**

Steun ons met kunst!

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Vredeskerkje heeft de Bergense graficus Eric van der Wal een houtsnede van het Vredeskerkje gemaakt. Deze wordt in beperkte, genummerde en getekende, oplage verkocht voor slechts €75,00. En het bijzondere hiervan is dat u met uw aankoop niet alleen een schitterende houtsnede krijgt, maar ook het Vredeskerkje steunt.

Van elk verkocht exemplaar komt €25,00 rechtstreeks hieraan ten goede.

Nadere informatie of bestelling via j.c.bekius@quicknet.nl. Ook te zien en te koop in museum Kranenburgh en tijdens de Kunst10Daagse.



Honderd jaar Vredeskerkje, twaalf Bergense Kunstenaars

We zijn er trots op dat wij tijdens de Kunst10Daagse dit jaar een heel bijzondere tentoonstelling kunnen aanbieden.

Op een vraag van ons adviseerde het KunstenaarsCentrumBergen Hans van Marwijk als conservator aan te trekken. Hij maakte een keuze uit het ruime aanbod van Bergense Kunstenaars.

Twaalf Bergense kunstenaars laten hun werk in het Vredeskerkje zien. Er is niet alleen beeldende kunst met een speciale binding aan Bergen aan Zee en het kerkje. Er worden ook drie speciaal voor het Vredeskerkje geschreven gedichten van Bergens dichters tentoongesteld. Voor de deelnemende kunstenaars verwijzen wij u naar de site www.vredeskerkje.nl of de site van de Kunst10daagse. Onder 'groepsexposities' vindt u al onze deelnemers met een voorbeeld van hun werk.

Concerten tijdens de Kunst10Daagse

Ook dit jaar weer is er een aantal namiddagconcerten van musici met een binding aan Bergen aan Zee. Alfons Oekie, Kaspar Kalf en Tom Trago treden op zaterdag 21, woensdag 24 en donderdag 25 oktober op, telkens om 16.30 uur.

Wegens groot succes dit jaar opnieuw, op zaterdag 27 oktober om 16.00 uur, een optreden van het koortje Los Zand. Heel bijzonder daarbij is het optreden van Marie Chaplet met Eva Bottinga. U mag dit niet missen!

Op woensdag 24 oktober, 20.00 uur, brengt Kunstgetij Victor Posch met zijn programma 'Als ik de zee maar zie'.

Kortom, er zal veel te beleven zijn en wij nodigen u van harte uit te komen kijken!

Jubileumconcert Vredeskerkje

Donderdagavond 11 oktober zal het Kranenburgh Vocaal Ensemble in het Vredeskerkje het 100 jarig bestaan van het kerkje met een concert opluisteren.

"Ergens tussen de duinen in Bergen aan Zee, zo klein als het is, een kerkje voor allen, gelovig of niet" zo omschrijft Theo Olthuis het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Een kerkje dat in de loop der tijd bedreigingen heeft doorstaan, maar als "springlevend monument nog fier overeind staat". In deze gedachte zal het Kranenburgh Vocaal Ensemble aandacht geven aan het jubileum van dit kerkje.

Centraal hierbij staan twee gedichten, gewijd aan het Vredeskerkje, van de dichters Theo Olthuis en Sjoerd Kuyper, welke door Diny van den Akker op muziek zijn gezet. Beide dichters gaan in deze gedichten - geheel in hun eigen stijl - in op de betekenis en de rijke historie van het kerkje in Bergen aan Zee.

Voorafgaand aan het optreden zal de film "Zelfs de meeuwen komen langs" van Eric van Royen worden vertoond. In deze film van 30 minuten worden 5 kerken in de directe omgeving, waaronder natuurlijk het Vredeskerkje, bezongen door Maria Delver. Diny van den Akker componeerde deze liederen op gedichten van Theo Olthuis. De film laat zien hoe een unieke samenwerking van 4 Bergenaren er toe leidde dat ook het Vredeskerkje zijn eigen lied heeft.

Theo Olthuis zal ook nog enige andere gedichten uit eigen werk voordragen en het Kranenburgh Vocaal Ensemble onder leiding van Roy Voogd zal deze met haar repertoire afwisselen.

Het concert vindt plaats op donderdag 11 oktober in het Vredeskerkje, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt erg op prijs gesteld.

Warme Wijn op 4 november

Bezoekers in het winterseizoen zal het niet ontgaan zijn dat het soms erg koud kan zijn in het Vredeskerkje. Isolatie was een eeuw geleden nog niet echt aan de orde. Om stookkosten terug te brengen en ons comfort te verhogen zijn we van plan het dak te gaan isoleren.

Maar de kost gaat voor de baat uit, dus zijn we op zoek naar extra geld daarvoor.

De Dames Lions van Bergen, Egmond en Schoorl willen ons daarbij helpen. Op **4 november 2018 van 15.00 tot 17.00 uur** houden zij daarom een wijnproeverij in **hotel Merlet Schoorl**.

De voortreffelijke wijn die u daar kunt proeven en kopen zal niet alleen uw hart verwarmen, maar ook ons kerkje. Want een deel van de opbrengst schenken de Dames Lions aan ons, om de isolatie te bekostigen. Uw komst zal ons dus zeker een warm gevoel geven!

Van de penningmeester

De meeste donateurs hebben hun jaarlijkse bijdrage van minimaal €25,00 inmiddels betaald. Mocht het u even ontgaan zijn, we ontvangen ook uw bijdrage graag op onze rekening **NL89 ABNA 0615 1779 05 tnv Vredeskerkje Bergen aan Zee**.

Vredeslezingen

Op 9 oktober om 20.00 houdt de schrijfster en filosofe Joke Hermsen de een na laatste Vredeslezing met de titel **'Stilstaan bij de tijd'**. Er zijn op dit moment nog enkele kaarten verkrijgbaar.

Marjet Brolsma sluit de reeks af op 13 november: **'1918 en het verlangen naar vrede en vernieuwing in Europa'**. Zij zal een beeld schetsen van het idealistische en turbulente culturele klimaat in Nederland in de tijd dat het Vredeskerkje werd gesticht.

Kaarten zijn te verkrijgen via stellaschrijver@ziggo.nl of bij de Eerste Bergensche Boekhandel in Bergen.

Voor alle details en laatste informatie verwijs ik u graag naar onze site www.vredeskerkje.nl. U kunt daar ook een filmimpressie van de jubileumbijeenkomst in de Ruïnekerk bekijken.

Een Vriendelijke groet van uw secretaris,
Joop Bekius

Onze sponsors:



www.rapfotografie.nl
info@rapfotografie.nl

0 6 3 7 2 2 9 6 6 8
r a m o n - p h i l i p p o

decoalitie
COMMUNICATIESPECIALISTEN

de Duinerij
Gasthuis van Bergen



De Duinstreek.nl

TALLY-HO

LEEUWENKAMP
ARCHITECTEN
ontwerp
advies
bouwmanagement



Promotie Bergen aan Zee
www.bergenaanzee.com

Hotel Meyer - Hotel Victoria - Strandhotel Nassau
Hotel Prins Maurits - App. Huize Mare
App. Wilhelmina - App. Pamassia
App. Eyssenstein - App. Roozenduin

windroos
ADVOCATUUR

Bakkerij - Chocolaterie
Roos
Dé lekkerste winkel van Bergen!

VAN DIEPEN
VAN DER KROEF

Hotel Prins Maurits ***