



## Vriendennieuws

juni 2020

<b>Alles werd anders</b>	<b>Twee bijzondere diensten</b>
<b>Gedicht Theo Olthuis</b>	<b>Een nieuw kastje en meer giften</b>
<b>Zomeropenstelling</b>	<b>Investeringsplannen</b>
<b>Uw Vriendenbijdrage</b>	<b>Welkom Dirk Rood</b>

### Alles werd anders

De Corona-crisis heft diepe sporen getrokken in onze samenleving. Natuurlijk is daarbij het menselijk leed dat daar uit voortvloeide het allerbelangrijkste. Maar ook voor het Vredeskerkje zijn er grote gevolgen. We hadden al veel plannen gemaakt voor het hele jaar. De zomerdiensten waren allemaal gepland en er waren al veel huwelijken geboekt. Samen met andere organisaties lag een draaiboek klaar om de Bevrijding en de gevolgen van 5 jaar oorlog voor Bergen aan Zee te herdenken. Op Hemelvaartsdag zouden bekende en onbekende Nederlanders de Mei van Gorter gaan voorlezen, het KCB zou weer exposeren en Kunstgetij was klaar voor een nieuw concertseizoen. Helaas, door alles ging een dikke streep. Dat is niet alleen jammer van de moeite, het is ook een gevoelig financieel verlies omdat de geplande inkomsten nu ook allemaal wegvallen.

Wat is het dan fijn dat het Kerkje zoveel Vrienden kent die ook nu kunnen en willen inspringen om deze moeilijke tijd te overbruggen!

### Een bijzonder gedicht

Eind mei kwam een klein groepje mensen bijelkaar bij ons kerkje. De Bergense dichter Theo Olthuis onthulde toen een bordje met zijn gedicht over het Vredeskerkje.



Het was een initiatief van de helaas in januari overleden Bergenaar Zeger de Ruiter om bij de kerken die door Theo zijn bezongen het gedicht te plaatsen. De Vrienden zijn graag op dat idee ingegaan en op gepaste afstand van anderhalve meter van voorzitter Haye van der Werf onthulde de dichter zijn werk. Een verrijking voor ons kerkje. Het gedicht staat achter op deze Vriendenbrief

Secretariaat: Lindenlaan 15, 1861 HA Bergen. E-mail: [j.c.bekius@quicknet.nl](mailto:j.c.bekius@quicknet.nl)  
bankrekening: NL89 ABNA 0615177905. KvK: 41241506

## **Ondanks Corona toch twee zomervieringen**

Het Vredeskerkje leent zich niet echt voor een 1,5 meter viering. En dan is het ook nog de vraag of je de bekende risico's wilt lopen. Daarbij is duidelijk, dat je met weinig kerkgangers alleen maar een financieel verlies lijdt. Daarom heeft het bestuur van de Stichting MAD besloten de klassieke zomervieringen niet door te laten gaan. En toch zullen er twee kerkdiensten zijn, in samenwerking met de Ruïnekerk.

### **Zondag 28 juni: een switch-viering online**

Om 10.00 uur starten we één kerkdienst op twee locaties. Via de regiekamer reizen we de hele viering van het Vredeskerkje naar de Ruïnekerk en vice versa. Zo is bijv. de eerste lezing te zien vanuit Bergen en de tweede vanuit Bergen aan Zee. Dan weer speelt de organist op het orgel van het Vredeskerkje, dan weer op dat van de Ruïnekerk. Zelfs ds. Engele Wijnsma is deze zondag gezegend met de gave van de bi-localiteit. Het wordt een unieke ervaring.

### **Zondag 5 juli: een hagenpreek naast het Vredeskerkje & online**

Om 10.30 uur begint een openluchtviering met het Vredeskerkje als decor. We hebben dan voor 50 mensen stoelen neergezet in de tuin van het Vredeskerkje, op de vereiste afstand van 1,5 meter. Reserveren voor deze dienst is absoluut nodig, en **vol is vol!** Reserveren kan tot 4 juli via [reserveren@kerkinbergen.nl](mailto:reserveren@kerkinbergen.nl)

Voorgangers zijn voormalig stadspredikant van Amsterdam, emeritus ds. Rob Visser (in korte tijd zeer populair geworden in Bergen) en ds. Engele Wijnsma. De Schoorlse kerkvoorzitter, Bert Huibers, begeleidt de samenzang op accordeon. Ook deze viering mag je niet missen!

### **Hoe kun je dit digitaal mee beleven?**

In beide vieringen zal Maria Delver met enkele leden van Zanggroep Ruïnekerk de samenzang ondersteunen, zodat je thuis niet in je eentje zingt. De muzikale gasten zijn nu nog niet bekend. Mogelijk zijn beide vieringen te zien via de lokale zender RTV80. Het overleg daarover loopt nog. Via internet lukt het altijd, LIVE of LATER, via:

[www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484](http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484). Beter en met minder kans op storing is de volgende link: [www.youtube.com/channel/UCfwnyIX-BZJbzfmeJU0DHrg](https://www.youtube.com/channel/UCfwnyIX-BZJbzfmeJU0DHrg)

Actuele informatie is t.z.t. te vinden op [www.vredeskerkje.nl](http://www.vredeskerkje.nl) of [www.kerkinbergen.nl](http://www.kerkinbergen.nl)

### **Nog geen zomerconcerten, wel zomeropenstelling**

Door de overheid zijn strenge eisen gesteld aan het organiseren van concerten in en om het kerkje. Tot onze grote spijt lijkt dat laatste helemaal verboden te zijn, hoewel een kerkdienst wél mag en we gemakkelijk iedere bezoeker op de vereiste afstand kunnen plaatsen. We zijn nog druk in gesprek met de gemeente daarover, en als het toch kan bent u de eerste die dat gaat horen. In het kerkje zelf kunnen we maximaal 25 tot 30 mensen plaatsen en het is maar de vraag of we daarmee een kostendekkend concert kunnen organiseren. Maar we gaan samen met Ed Bausch van Kunstgetij kijken wat er kan!

In ieder geval is het wel mogelijk dat u net als andere jaren in de maanden juli en augustus op **dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur** het kerkje kunt bezoeken. We hebben speciale coronamaatregelen getroffen zodat dit veilig kan. Er mogen alleen niet meer dan 5 bezoekers tegelijk binnen zijn, dus misschien moet u even op uw beurt wachten.

We hopen u dan onze nieuwe diapresentatie te kunnen tonen, met veel bijzondere foto's van oud Bergen aan Zee.

## Welkom Dirk Rood

De stichting MAD was al langere tijd op zoek naar iemand met twee rechterhanden en een onbeperkt technisch inzicht. Het is daarom bijzonder fijn dat de Bergenaar Dirk Rood bereid is gevonden deze vacature te gaan vervullen. Sinds een aantal maanden is hij nu aan de gang als nieuwe technische man. Welkom Dirk!

## Investeringsplannen

In goed overleg tussen de stichting MAD en de Vriendenstichting is afgesproken om het beheer en onderhoud van het Vredeskerkje gestructureerd te gaan aanpakken. Zo is er sinds begin dit jaar een meerjarig Beheers- en Onderhoudsplan gemaakt op basis van een inventarisatie van wat er allemaal de komende jaren op ons afkomt. Om dit mogelijk te maken heeft het bestuur van de Vriendenstichting toegezegd om elk jaar tot een maximum van €7.000 bij te dragen in de beheerskosten, op basis van concrete plannen voor het komend jaar. De aanwezigheid van vele gulle Vrienden maakt dit gelukkig mogelijk. In 2020 was het schilderwerk aan de beurt, dit is onlangs afgerond en het kerkje zit weer strak in de lak!

Maar voor een goede exploitatie is er meer nodig. Het is gebleken dat onze audiovisuele middelen nog beter bij de tijd gebracht kunnen worden en dat de aanwezigheid van een internetverbinding broodnodig is. Daarmee kunnen mensen op afstand meekijken naar wat er in het kerkje gebeurt. Juist in deze Corona-tijd is daar bij uitvaarten grote behoefte aan, maar ook bij huwelijken is dit voor veel aanstaande bruidsparen een pré.

We gaan kijken wat dit allemaal aan investeringen vergt en willen dan proberen dit met subsidiegevers te gaan realiseren. U hoort daar meer van en we doen vast nog wel een beroep op u.

## Periodieke gift

Mogen wij u nogmaals wijzen op de mogelijkheid van periodiek doneren?

Indien uw donatie wordt omgezet in een periodieke schenking, is deze schenking jaarlijks volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen; zonder drempel of limiet.

De belastingdienst stimuleert hiermee donaties aan Algemeen Nut Beogende Instellingen zoals het Vredeskerkje. Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u jaarlijks 37% of 49% terug van uw donatie.

Ga naar onze website [www.vredeskerkje.nl/stichting-vrienden](http://www.vredeskerkje.nl/stichting-vrienden) en download daar het formulier om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Stuur het ondertekend in tweevoud op naar de penningmeester Marien Schrijver, Fazantenlaan 3, 1865 BN Bergen aan Zee, of mail het ondertekende exemplaar naar [marienschrijver@ziggo.nl](mailto:marienschrijver@ziggo.nl). Snel geregeld en een voordeel voor ons allemaal!



## Een nieuw informatiekastje

Het was u misschien al eens opgevallen dat het informatiekastje bij de ingang er slecht aan toe was. Het is daarom bijzonder fijn dat een gulle geveer, Nik Filarski van Bouwzorg, een nieuw kastje voor ons heeft gemaakt. Dirk Rood heeft het onlangs samen met Marien Schrijver gemonteerd en als we straks weer open kunnen zullen de mededelingen daarover weer goed getoond kunnen worden. Heel hartelijk bedankt, Nik!

## Nog meer giften

In onze vorige Vriendenbrief meldden wij al dat de Bergense kunstenaar Hans van Marwijk een bijzonder fraai schilderij van ons kerkje heeft gemaakt. Op de laatste dag van de Kunst10Daagse in oktober 2019 zijn de briefjes met de biedingen geopend en we waren bijzonder blij dat de hoogste bieder maar liefst €1600,00 bood. Een heel mooi bedrag, dat gebruikt kan worden om de investeringen die we eerder in de ze brief noemden te realiseren.

De Bergense klokkenmaker Jan Stomps heeft woord gehouden en ons een bijzonder mooi bedrag geschonken van de opbrengst van het boek dat we ook in onze vorige brief al noemden. De oude wens om de kerkramen van buiten af te belichten, zodat ze binnen ook bij avond kunnen stralen, is nu heel dichtbij gekomen!

Bedankt allebei, jullie zijn met recht Vrienden voor het leven van ons kerkje.

## Vredeskerkje

Ergens tussen de duinen  
van Bergen aan Zee  
zo klein als het is  
een kerkje voor allen  
gelovig of niet.  
De ramen stromen  
als watervallen  
en terzijde op een muur  
nog eens duidelijk gemaakt  
dat naast geloof en hoop  
liefde toch de meeste is.

Tijdens de oorlog  
voor verwoesting net gespaard  
staat het nog altijd overeind  
als springlevend monument  
tussen nu en ooit  
dit kerkje voor allen,  
Dit kleine wonder voor iedereen.  
Zelfs de meeuwen komen langs.

Theo Olthuis

Een Vriendelijke groet van uw secretaris, Joop Bekius