



Vriendennieuws

najaar 2021

Inleiding	Drukke zomerdiensten
Bestuurswisseling	Vriendendag
Kunst10Daagse	Gedachten aan Zee
Financiën	Adieu God

Inleiding

In juni verheugde ik me op het derde optreden van Jan Rot in het kerkje in ons heerlijke dorp aan de zee. Het was zo vol als volgens de coronaregels was toegestaan. Ik, Marie Wensing, uw nieuwe secretaris, kon met vriendin Dorrith alleen nog boven op het balkon een plaatsje vinden. Dorrith en ik zeggen steeds tegen elkaar dat we nog een Amalia zoeken, om gedrieën onze heldin Marie van Reenen-Völter te kunnen representeren. Die ons dorp bedacht en een kerkje voor allen. Een vrouw die ons mateloos inspireert.

Jan zei dat hij slecht bij stem was. Hij had kanker, zei hij. Het was uitgezaaid. Het werd ineens heel stil. Daarna ging hij zingen. Ik weet zeker dat het lied waarvoor hij de Annie MG Schmidtprijs kreeg iedereen nu extra heftig raakte. *Stel dat het zou kunnen* heet het, zoek het op YouTube.

Stel dat het zou kunnen, moet ook Marie meer dan een eeuw geleden gedacht hebben. En ze zorgde dat het kon. Dat er een kerkje kwam, waarin op die avond in juni een gemeenschappelijke diepe ontroering ontstond, over het leven dat voorbij gaat, verdriet en vreugde en het belangrijkste: de liefde. Een gezamenlijke emotie, die ook haar zou hebben ontroerd. Laten we hopen dat nu na de pandemie heilzame tijden aanbreken waarin we, naar haar voorbeeld, onze eigen dromen waar durven maken. En laten we net als Jan, stem of geen stem, altijd blijven zingen.

Marie Wensing

De zomerdiensten waren druk bezocht

Zelden kreeg de Stichting MAD zo veel complimenten voor de oecumenische vieringen als afgelopen jaar. De vieringen werden ondanks corona maximaal bezocht binnen de vastgestelde maximale bezetting. In totaal kwamen er 340 mensen naar de kerk, en dus een gemiddelde 34 bezoekers per viering. Dat was fors meer dan gevreesd vanwege covid 19. Het jaarthema luidde 'Duivelse dilemma's' en elke voorganger gaf daar op creatieve wijze vorm aan.

We begonnen met een humanistische voorganger en eindigden met een van de drie katholieke voorgangers van dit jaar.



Zelf mocht ik als een van de zes protestanten ook nog de doop bedienen aan Fela Christiaan Lamoraal Lindemulder, een nazaat van de stichters van het kerkje voor allen. Hier pompt hij het water daarvoor met zijn zus Yule.

Muziek coördinator en organist, Bert Huibers, had weer alle mogelijke musici bijeen gebracht. Wat kwam er allemaal langs: 6 verschillende organisten, een fluit, een altfluit, een panfluit, een zevental zangeressen en een gemengd kwartet. Het mag dan ook geen verbazing wekken, dat zo veel mensen enthousiast waren over deze serie zomervieringen van 2021.

Denk je nu: jammer dat ik weer tot volgend jaar moet wachten? Dan heb ik goed nieuws, zeg maar gerust een blijde tijding. Op 1^e Kerstdag 25 december om 16.00 uur is er weer een viering. Misschien leuk om tijdig in te bouwen in je kerstprogramma.

Engele Wijnsma

Bestuurswisseling

Met ingang van 1 juli jl. is **Joop Bekius** niet langer secretaris van de Stichting 'Vrienden van het Vredeskerkje'. Na een periode van zeven jaar heeft Joop besloten zijn niet geringe energie in te zetten voor andere activiteiten. Voor de Bergense gemeenschap gaat hij overigens niet verloren: hij blijft zich inzetten voor het Bergense erfgoed en aan de zijlijn zal hij nog belangrijke bijdragen leveren aan de culturele programmering in het Vredeskerkje. Zie bijvoorbeeld elders in deze Vriendenbrief de lezingencyclus "Gedachten aan Zee".

Marie Wensing zal de secretariële taken van Joop voortzetten. Zij is in Bergen aan Zee geen onbekende. Marie woont in Julianaduin en is tevens secretaris van de Dorpsraad. Band met het dorp dus en ervaring als secretaris: mooier kun je het niet hebben.

De rol van 'Coördinator culturele activiteiten' zal worden vervuld door **Jasmijn Snoyink**. Voor haar geldt iets dergelijks: woonachtig in 'Jong Nederland', de kunstenaarskolonie aan de Verspyckweg en, onder veel meer, initiator van de succesvolle toneelvoorstelling 'Bleekneusjes' destijds rond Bio Vakantieoord/ Huize Glory.

Het bestuur heeft het volste vertrouwen dat op deze wijze de continuïteit en de daadkracht gewaarborgd zijn en wenst de beide dames veel succes in de uitoefening van hun functie.

Joop willen wij hartelijk dank zeggen voor zijn onvermoeibare inzet, zijn inspirerende bijdragen aan de vergaderingen en de vele ideeën om het Vredeskerkje een plek te geven in het dorp en de regio.

Waarbij niet onvermeld mag blijven de betrokkenheid van zijn echtgenote Mariëtte, die Joop - ook in praktische zin (verzendklaar maken van de Vriendenbrieven) - steeds terzijde heeft gestaan.

Haye van der Werf

Vriendendag zondag 24 oktober, 14.00 – 17.00 uur

Een eerdere poging een Vriendendag te organiseren bleek helaas onmogelijk vanwege de Coronaperikelen.

Maar nu lijkt er gelukkig weer ruimte om elkaar te ontmoeten.

Gaarne nodigen wij u dan ook uit voor de Vriendendag op 24 oktober a.s.

Die dag valt ook nog eens binnen de Bergense Kunst10Daagse dus biedt u tevens de gelegenheid kennis te nemen van de fascinerende zeegezichten en andere foto's van de fotograaf Siebe Swart.

Maar we laten u ook graag zien welke verbeteringen – licht en geluid – we hebben kunnen aanbrengen in het kerkje dankzij uw 'Gulle Giften' in het afgelopen jaar.

Wij hopen u dan ook gaarne – met een hapje en een drankje – te ontmoeten op zondag 24 oktober a.s.

Kunst10 Daagse , vrijdag 22 t/m zondag 31 oktober

Het Vredeskerkje is ook dit jaar weer opgenomen in de route van de Kunst10Daagse Bergen. In het kerkje exposeert Siebe Swart.

Hij laat foto's zien uit een 'Logboek' over een persoonlijke ontdekkingsreis langs de Nederlandse kust, weerslag van omzwervingen langs de kustlijn bij storm, eb en vloed, bij nacht en ontij, invallende duisternis of opkomende zon.

Een fotografisch dagboek genoteerd in zwart-wit. De weidsheid en leegte van het zeegezichten gevat in panorama's. Siebe Swart is geïnspireerd door de leegte en ruimte die hij ervaarde langs de kusten van de Noordzee, de Wadden en de voormalige Zuiderzee.



In oktober verschijnt tevens zijn boek "Time and tide wait for no man" Zie daarvoor:

<https://timeandtide.nl/het-boek/> ; < <https://www.siebeswart.nl/index> >.

Tijdens de Kunst10Daagse elke dag open van 11.00 tot 17.00 uur

Van de penningmeester

Voor zover van toepassing ontvangen wij graag ook uw bijdrage voor dit jaar, of een extra gift, op rekening NL89 ABNA 0615 1779 05, Vrienden Van het Vredeskerkje Bergen aan Zee. Met ingang van 2021 heeft het Vredeskerkje de status van Culturele ANBI, dat betekent dat u uw gift voor 125% van de belasting mag aftrekken. Wat meer geven kost u dus netto evenveel!

Gedachten aan Zee Na het succes van de Vredeslezingen in 2018 pakken de Vrienden van het Vredeskerkje en Kunstgetij de draad weer op met een serie lezingen van bijzondere kwaliteit. **Vijf zondagmiddagen, telkens om 15.00 uur**



Marjoleine Boonstra/De Kleine Prins 17.10.21

Overall ter wereld nemen volkeren het boek 'De Kleine Prins' als uitgangspunt voor behoud van hun taal en cultuur. In twee delen van haar ontroerende film laat de cineaste uit Bergen aan Zee de kracht van taal zien en vertelt daarover. www.marboni.nl

Marjolijn van Heemstra/In lichtjaren heeft niemand haast 19.12.21

We hebben te weinig ruimte in onze agenda's, hoofden, levens. Maar wat als we vanaf heel grote afstand naar het bestaan gaan kijken? Als 'astronaut' ontdekte ze: 'In lichtjaren heeft niemand haast'. www.marjolijnvanheemstra.nl

Martin Hendriksma/Winter aan Zee 20.2.2022

Schrijver van krantenartikelen en boeken. Na 'De Rijn, Biografie van een rivier' verscheen recent 'Aan Zee, Kroniek van de kust'. Geschreven in het schrijvershuis van A. Roland Holst in Bergen. Van diens 'Winter aan Zee' naar die van Hendriksma, als voorproefje van zijn film. www.martinhendriksma.nl

Wijnand Stomp/Anansi de spin transatlantisch 20.3.2022

Tot aan zijn puberteit was hij op Curacao. In Nederland groeide hij uit tot de storyteller van nu. In 'De kracht van Anansi' weeft hij het web van het slavernijverleden naar de actuele verhalen in de Transatlantische driehoek Afrika/Zuid-Amerika/Nederland. www.verteltheater.nl

Adriaan van Dis/Bergen aan Zee en andere verhalen 17.4.2022

Bestond Bergen aan Zee in het echt ooit als een magisch dorp? Wel in het hoofd van Van Dis en dat neemt steeds wonderschoner vormen aan. "Het maken van verhalen is de kern in mijn bestaan, al was het om het leven draaglijk te maken. Dus vouw uw handen in het Vredeskerkje en leg uw oor te luisteren bij een verhalenverteller." www.adriaanvandis.nl

Zie ook kunstgetij.nl en vredeskerkje.nl. Abonnementen en losse kaarten via kunstgetij.nl of aan de zaal, tenzij uitverkocht. Serie van vijf middagen 60,-. Losse kaarten 15,-/12,50 Vrienden Vredeskerkje. Contact: info@kunstgetij.nl. Coronapaspoort vereist.

Adriaan van Dis eerder zien?

In juni had Thijs van der Brink in ons kerkje een indringend gesprek met Adriaan van Dis, in het kader van het programma Adieu God? TV- uitzending op 11 oktober, dus al heel snel!

Een Vriendelijke groet van uw vertrekkende en uw komende secretaris, Joop en Marie